



Protestantse Gemeente Oudewater

Zondag 17 november 2024: morgendienst 9.30 uur

Themadienst Gospelkoor New Creation: 'Jezus volgen, de reis van je leven'

Onze levensreis kent bergen en dalen: mooie momenten, momenten waar we met dankbaarheid op terugkijken en moeilijke periodes met angsten, twijfels en vragen. Met ondanks alles de overtuiging dat God met ons mee gaat en ons hoop geeft. Al dit soort momenten vindt u terug in deze themadienst: in luisterliederen, samenzang, lezingen uit de Bijbel, een overdenking en gebeden.

Ouderling van dienst:	Mieke Schippers
Koster:	Hans Aleman
Peuteroppas:	Maud en Lynn Brouwer
Kinderkerk:	Alle basisschoolgroepen
1 ^e collecte:	Algemeen kerkwerk
2 ^e collecte:	Diaconie

Zondag 24 november 2024: morgendienst 9.30 uur

Voorganger:	Ds. C. Burger, Kamerik
Bijzonderheid	Gedenken overledenen. Koffie drinken

Overige vieringen

15 november	19.00 uur	Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan
20 november	19.15 uur	Avondgebed, O.K.K., Arnold Klever
22 november	19.00 uur	Weeksluiting Wulverhorst, mw. Sippy Klercq

Bloemen en omzien naar elkaar

Weer een nieuwsbrief, deze keer na de bevestigingsdienst van onze nieuwe dominee. Wat een prachtige dienst mochten wij met elkaar beleven. Heel fijn om op terug te kijken en vast een goed begin van de toekomst!

Mw Milly Hakenkruger, Strengen 156, is opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat zij galwegkanker heeft. Genezing is niet meer mogelijk. Een heel verdrietige situatie. Er wordt binnenkort een plekje voor haar gezocht om palliatieve zorg te verlenen. Als er een adres bekend is hoort u dat.

Naast onze gebeden voor Milly vragen wij in deze week ook aandacht voor al het "stille" verdriet. Dan denken we aan mensen die eenzaam zijn of eenzaamheid ervaren. Eenzaam in de zin van alleen zijn of eenzaam in een bepaalde zienswijze. Eenzaam in het geloof, eenzaam binnen een relatie. Laat ons om elkaar heen staan. Zo bidden wij ook voor Coby den Butter, de behandeling aan haar ritmestoornis is mislukt. Volgende week een nieuwe poging. Heel veel sterkte Coby !
De bloemen van vorige week zijn, bijna vanzelfsprekend, gebracht bij onze nieuwe predikant Rianne en haar man Benjamin.

Nieuwsbrief

Blogje

Het is mij natuurlijk wel eens overkomen dat je als predikant wordt geormerkt, of 'geframed', zoals dat tegenwoordig heet. 'Je zal wel blij zijn met Trump, want ook alle 'Evangelicals' stemmen toch ook op hem?'. Zoiets. Je voelt je dan onbegrepen en zelfs miskend.

Maar hoe voelt het dan wel niet dat je als Jood je voortdurend moet verdedigen, terwijl je niets van Netanyahu moet hebben? Hoe voelt het als je als Moslim telkens moet uitleggen dat jij niets te maken wilt hebben met gewelddadige relschoppers? Het is vernederend. Het is gif, en dan zijn er de politici die in plaats van bluswater olie op het vuur gooien.

Gezamenlijke inzameling Voedselbank en Tjonkie Food op 17 en 24 november



De komende twee zondagen zullen wij weer in de hal van de kerk staan om boodschappen in te zamelen voor de Voedselbank en Tjonkiefood. Zo'n 60 huishoudens worden door hen voorzien van dagelijkse boodschappen. Ook in de andere kerken in Oudewater vindt deze inzameling plaats. Wij hopen dat u weer net zo gul geeft als in voorgaande jaren. Wij steunen deze doelen van harte!

Onze "verlanglijst" van **houdbare producten** is hieronder te vinden:

Jam, pindakaas, hagelslag, suiker, stroop, volkoren pannenkoekenmix, volkoren crackers, volkoren beschuit, rijstwafels, ontbijtkoek, thee (zwart/groen), koffie en coffeepads, bloem, knakworstjes, olijfolie, kip/gehaktkruiden, appelmoes, macaroni/spaghetti, pastasauspotten of tomatenblokjes, fruit in blik, limonadesiroop, appelsap/sinaasappelsap, chocolademelk, soep in blik, pot/blik bonen, wortels, rode biet en rode kool (1 a 2 personen).



Twee thema-avonden die zullen worden geleid door ds. Kees Burger:

1. Op **donderdag 14 november** staat poëzie centraal. We bespreken een aantal diepgaande gedichten van o.a. Ida Gerhardt, Jan Slauerhoff, en Gerrit Achterberg.
2. Op **donderdag 21 november** gaat het over 'Is er leven na de dood?' Hoe denken wij daarover en wat zegt de Bijbel?

Beide avonden beginnen om 20.00 uur en de locatie is ons Zalencentrum.

Dringende oproep Kinderkerk

De leiding van de kinderkerk heeft dringend versterking nodig. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die zich ervoor willen inzetten dat kinderen vertrouwd raken met de verhalen uit de Bijbel en het geloof. Het is dus niet nodig dat u zelf (naar school gaande) kinderen heeft.

Tijdens de kinderkerk wordt aan de hand van de methode "kind op zondag" een bijbelverhaal verteld en gaan de kinderen aan de slag met een bijbehorende verwerkingsopdracht.

Heeft u interesse en wilt u meehelpen met het houden van de kinderkerk neem dan contact op met Carolien Brouwer, tel. 06 23 219 749.

Wijnactie Keniaproject



Denkt u er nog aan om op za. 16-11 wijn te gaan proeven/bestellen in De Hoeksteen, van 14-16 uur, ten behoeve van het kindertehuis in Eldoret Kenia. U kunt ook bestellen via de website www.kenia-project.nl. Van harte aanbevolen!

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is? Aarzel niet, mail naar PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel. 06-49 854877 of Dita Aleman, tel. 06-42 053254

Op onze website www.protgemoudewater.nl vindt u heel veel info over onze PGO

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen, 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl